

Wadlings i Tingstorp ska bli småskola 1903

Den 24 juli 1902 fattade Kammarkollegium beslut att återremittera frågan om ett skolhusbygge nära kyrkan till kyrkstämman i Tärna och därför kallas församlingen till en ny stämma i februari 1903. Stämman ska då ta ställning till två platser för det nya skolbygget, Grindtorpet är det ena förslaget som förespråkas av Berg i Tärnaby och klockstapelbacken är det andra förslaget som Eriksson i Gränsbo står bakom.

Helt oförberett under stämman kom ett nytt förslag upp som företrädde av Berg i Tärnaby. Det föreslogs att en småskola skulle uppföras för barnen i Tärnaby och Tingvastbo. Detta för att korta skolvägen och för att avlasta småskolan vid kyrkan. Förslagsställarna ansåg att skolan borde ligga mellan Tärnaby och Tingvastbo och Berg föreslog att man ska köpa skomakare Wadlings tomt och hus i Tingstorp i Tingvastbo som Wadling erbjöd sig att sälja för 3000 kr. Berg stod som vinnare av omröstningen den här dagen och skolhusbyggnadskommittén fick i uppdrag att genomföra köpet.

Men med anledning av ett besvär som inlämnats mot beslutet att inrätta en småskola för Tärnaby och Tingvastbo och att köpa Wadlings fastighet i Tingstorp blir det åter dags för en kyrkostämma i slutet av april 1903. Det var Berggren i Tärnaby som lämnat besvär över besluten, men Wiktor Thulin i Tingvastbo föreslog direkt att klagomålen skulle ogillas och vann övertygande omröstningen.

Skam den som ger sig tänkte Berggren och överklagade igen och Kungl Majt:s Befallningshavare i Västmanland upphävde stämmans beslut att köpa Wadlings. Stämman var stridslysten och bestämde sig i sin tur för att överklaga beslutet till Kammarkollegium.

Den 10 augusti 1903 hölls åter en kyrkostämma, denna gång med en ordförande som var utsedd av Länsstyrelsen. Anledningen till det var att kyrkoherden Fredman, som författat besväret till Kammarkollegiet, ansågs som klagande i ärendet och han fick därför inte vara med på stämman. Deltagarna redogjorde för sina ståndpunkter för stämmans nye ordförande så att Kammarkollegiet senares skulle kunna fatta sitt beslut.

I december 1903 beslutade kyrkostämman trots allt att gå vidare med att starta en ny småskola för Tärnaby och Tingvastbo och att man för detta skulle köpa Wadlings fastighet i Tingstorp för högst 3 000 kr. Återigen lämnade Berggren i Tärnaby in besvär till stämman, den här gången med stöd av P A Adamsson. Stämmodeltagarnas argument mot besväret var många och därför ogillade stämman besvärsskrivelsen och gick vidare med sitt beslut om småskolan.

Kanhända var Berggren och Adamsson inte så illa ute när de skickade in sitt besvär mot skolbygget i Tingstorp, för ett halvår senare kallades stämman till möte på begäran av ett flertal församlingsbor. De ville ha ett klart svar på om det verkligen fanns ett behov av en småskola i Tingstorp. De ville också ha svar på om de in-teckningar som fanns i Wadlings fastighet kunde utgöra ett hinder för köpet. Diskussionen vid stämman blev inte lång och i protokollet från stämman står kortfattat att det för närvarande inte föreligger något behov av en småskola i Tingvastbo och att man därför upphäver alla tidigare beslut. Man kan sammanfatta det hela med frasen ”upp som en sol och ner som en pannkaka”.